

EDC wint spannende degradatiederby

EDC speelde zaterdag 8 februari de spannende derby tegen het roemruchte Twente's Eerste. Kort na de wedstrijd was op de EDC te lezen dat 'een vrij probleemloze overwinning' boekte. Mijns inziens was dat toch niet helemaal het geval en ging het veel meer gelijk op. Dat het uiteindelijk 13-7 werd gaf een enigszins vertekend beeld van de echte verhouding. Jonathan en Gino wisten wat gelukkig te winnen en daarmee was de tegenstand wel gebroken. Door deze overwinning heeft EDC nog een heel goed perspectief op het behalen van de nacompetitie. Een punt tegen DIOS is sowieso genoeg en bij een nederlaag van Twente's Eerste is die doelstelling ook behaald.

Igor was als eerste uit tegen de taaie Jeroen Paalman. Jeroen zag een geniepige 3-om-3 combinatie, gevolgd door een dodelijke achterloop, over het hoofd.

Piet kreeg een kreeg een klassieke stand op het bord tegen Egbert van Hattem. Piet nam risico's met een Ghestemdoorstoot. Op een gegeven moment voert Van Hattem een combinatie uit die door Piet afgewikkeld wordt naar een compleet gelijkwaardige stand; remise dus.

Paul speelde een opmerkelijke partij tegen Jan Koopman. Na een blunder in de opening was Paul zomaar een schijfje voorgekomen. Koopman had een klein beetje compensatie, maar lang niet genoeg voor remise. Paul echter, zag een kleine truc van Jan Koopman over het hoofd en mocht zijn extra schijf weer inleveren en hield er zelfs nog een wat nadelige stand aan over. Daarna liep het gelukkig wel redelijk vlot naar remise.

Jonathan speelde een enorm complexe partij tegen de topscoorder van Twente's Eerste, Lambert-Jan Koops. Hoewel bewust getracht geen complicaties te zoeken, kwam Jonathan daar toch in terecht. De partij kon werkelijk alle kanten op, door een overvloed aan combinaties en tactische wendingen. Jonathan was echter de gelukkigste toen Lambert-Jan de mist in ging en in een vrij eenvoudige combinatie liep.

Vlak daarna wist Gino ook te winnen. Lange tijd had Gino echt helemaal niks bereikt en daarom zocht hij nog naar de laatste complicaties. Jan Tanke had daardoor kunnen winnen via een 'onmogelijke' zet. Toen deze kans gemist werd, kwam Gino een paar zetten daarna gewonnen te staan. Zoals zo vaak kroop Gino weer eens door het oog van de naald om vervolgens alsnog te winnen.

Emanuel speelde tegen Gerrit Draaisma een prima partij. Lange tijd gaf Draaisma geen krimp, maar op het moment dat het echt nodig was wist hij de verdediging niet te vinden en won Emanuel.

Jon speelde tegen subtopper Wytze Sytsma, waar hij in een oefenwedstrijd nog knap remise tegen speelde. Deze keer was Wytze echter goed bezig en wist hij met zijn typische drukstijl Jon van het bord te duwen. Een mooie overwinning van Wytze en zeker geen schande om hier van te verliezen.

Yuri speelde een knappe remise tegen de andere subtopper, Jeroen Goudt. Goudt wist wel enigszins te drukken op de stand van Yuri, maar Yuri gaf geen krimp.

Rafail speelde een prima partij tegen Andre Nijmeijer, hoewel hij geen echt voordeel wist te bereiken. Beide spelers letten goed op en dus werd het een gewone remise.

Als laatste speelde Han remise tegen Frans Tanahatoe, die hij toch wel liet ontsnappen. Lang werd er echter niets bereikt, maar opeens was er druk. Han koos voor een goed ogende zet, maar blijktbaar was dat niet genoeg voor de winst meer. Beter was een geinig variantje, met zelfs een offertje. Uiteindelijk werd deze laatste partij ook remise.